

De Marie-Louise (Bart Kaëll)

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

We werpen de netten van 's morgens tot 's avonds
Een magere vangst, maar je werkt als een beest
Nog twee dagen dan de veilige haven
Dan gaan we aan wal en vieren we feest

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

De ouwe brengt ons wel naar veilige oorden
De meester na God, kapitein van z'n schuit
Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden
Al ligt ie soms dronken in z'n kajuit

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

Je valt in je kooi, je voelt je geborgen
Er knaagt iets in jou en je denkt weer aan thuis
Je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen
Als 't schip vergaat met man en muis

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

Lalala....
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan