

'k Zoe zu gere wille leve (Walter De Buck)

'k Zoe zu gere wille leve
In ne wereld zoender oat,
Zoender macht en zoender streve
Woar da't al van 't zelve goat,
'k zoe zu gere wille leve
In ne weereld zoender pijn,
Woar da d'iederien't al kan geve
En èt giestig ès te zijn!

'k Zoe zu gere wille leve
In ne wereld zoender geld,
Da de nie van schrik moe beve,
Veur nen oorlog en geweld,
'k Zoe zu gere wille leve
In ne wereld zoender doel
Woar gerekend wordt mee schreefkes
Gien bankiers en gienen boel

'k Zoe zu gere wille leve
In ne wereld zoender wirk,
Woar da d'alles goat al spelend,
Dadde 't wirke nie en mirkt,
'k Zoe zu gere wille leve
In ne wereld zoender schrik,
Hoe da 't zo zijn, t'es om 't eve,
Zekers beter, da wete kik

'k Zoe zu gere gelijk de buume,
Stoan mee wurtels in de groend,
En mijn takke noar omuuge,
En gien woord in mijne moend,
'k Zoe zu gere kunne vliege
Lijk ne veugel in de lucht,
Zachtzes op de wolke wiege
Gien lawijjt, zelfs giene zucht.

'k Zoe zu gere, 'k zoe zu gere
'k Zoe van alles wille doen,
Schuune luchtkastiele bèwe,
En toens sloape tot de noen,
'k Zoe zu vele wille geve,
Veur ne wereld mee veel groen,
Woar nog veugoes keune leve
En mijn liedjes nie vandoen!